

## **Maandag 9 oktober 1916.**

Sedert twee dagen geen melk meer te krijgen. Om elf uur nog geen vleesch van 't rantsoen, bepaald op 90 gram per week en per persoon. Een paar wollen kinderkousen voor de behoeftigen kost 3.50; stukken sunlight zeep staan uitgestald met vaantjes op tegen 1.30. Een paar lompe mansschoenen kost 55 fr. Door een bijzondere gunst wordt mij een kilog. gesmokkeld zwijnevleesch beloofd tegen 6.50.

Welk eene kans! Eten in 't verschiet! Voedzaam eten! Helaas! Alles bleef bij het verlokkelijk vooruitzicht, anders niet... wachten dus, en tot wanneer?

Geen wollen of katoenen stoffen mogen nog verkocht worden. Al de vruchten der aarde zijn opgeëischt. Het heet om den woekerhandel tegen te gaan.

Professor Fredericq, die naar Jena verplaatst is, verlangt vurig terug te mogen keeren in het kamp van Gütersloh. Hij heeft het heimwee van zijn achtergelaten kameraden ginds, hoewel hij een betrekkelijke vrijheid geniet:

"Geen winterveldtocht," schrijft hij nog steeds bemoedigend in zijn brieven maar... geen mensch hier durft aan die optimistische voorspelling geloof hechten.

**Virginie LOVELING** (« *In oorlogsnoed* »)